

Gezamenlijke nieuwsbrief van de KBO en PCOB afdelingen Sneek e.o.

Van de Voorzitter.

Nu ik dit schrijf, ligt het pinksterweekend nog voor ons. Als u deze nieuwsbrief leest, is het al weer verleden tijd. Zo gaan de weken voorbij.

Waarom in mijn beleving Pinksteren actueel blijft, is de inspirerende kracht van de Geest van God. Marijke de Bruine vertelt in begrijpelijke taal hoe zij de Geest van God ervaart:

**'Wie door de Geest is aangeraakt
begint opnieuw te leven
en geeft dit door,
een lopend vuur,
een lichtend spoor trekt door de wereld,
zet de mens in vuur en vlam,
verenigt tot gemeenschap.**

**Een lange optocht door de tijd
op weg en werkend aan een rijk
van volmaakte vreugde.'**

Laten we zo samen onze KBO-PCOB afdeling van Sneek vorm geven in een wereld die voortdurend om verandering vraagt.

Niet elke verandering is een verbetering, maar vaak wel noodzakelijk. Een van die veranderingen is dat na het aftreden van ons bestuurslid Maartje Krop er niemand meer vanuit de PCOB het werk van de contactpersonen coördineert. De zittende bestuursleden kunnen deze taak er niet meer bijdoen. Voor de PCOB leden betekent dit concreet dat er geen bezoeken bij speciale gebeurtenissen meer plaatsvinden en dat er geen kaarten meer verstuurd worden. Het is een beslissing die met pijn in het hart is genomen. Natuurlijk kunt u zelf attent blijven op dit gebied. Aan het eind van het kalenderjaar nemen we, zoals al afgesproken, afscheid van de contactpersonen.

Wij kregen bericht van de naderende verhuizing van de familie Van Asten. We zijn blij dat ze een huis hebben gevonden, maar zij verzorgen al jaren de verdeling van de KBO-PCOB magazines en de Nieuwsbrieven. Gelukkig hebben we daar een voorlopige oplossing voor gevonden. Maar als u in de gelegenheid bent om ons de helpende hand te bieden, laat dat dan even weten aan mij (0515-417122; sienacrossen@kpnplanet.nl) of aan Geert Tamsma (0515-532216; g.tamsma@gmail.com) Fantastisch dat de familie Van Asten dit werk jarenlang heeft gedaan. Hartelijk dank!!

Positief is het nieuws dat Tineke van der Werff opknapt. Ze hoopt na de zomervakantie haar werk als bestuurslid weer te hervatten.

Het programma voor het volgende seizoen is, met dank aan de Activiteitencommissie, in concept klaar. Eind augustus kunt u het in de bus verwachten. Corrie van Laar heeft aangegeven te stoppen met haar taak in de commissie. We willen ook haar alvast bedanken. De lunch bij Van der Valk was er zonder haar inzet niet geweest.

Als nieuwe voorzitter ben ik onder de indruk van het vele werk dat vaak als een vanzelfsprekendheid gedaan wordt. Ik wens u allen een goede zomerperiode toe.

Hartelijke groet van Siena Crossen-Hoekzema

Activiteitenprogramma

Uitstapje met de "shuttle bus" door Sneek.

Voor woensdag 5 juli hebben we de shuttlebus afgehuurd, u weet wel die open "bus" die in de zomer door Sneek rijdt.

We vertrekken om 14.00 uur vanaf het veemarktterrein. Jan Visser zal ons onderweg het een en ander vertellen over allerlei bijzondere en historische wetenswaardigheden van oud en nieuw Sneek. Zo rond 15.00 uur zullen we stoppen voor een kop koffie of thee. Om 16.00 uur vervolgen we onze rit en om 17.00 uur kunnen we dan weer terug zijn op het veemarktterrein.

Er kunnen maximaal 20 mensen mee, dus vol is vol, er zijn géén staanplaatsen! Uiteraard weten we nú nog niet wat voor weer het dán is. Bij te verwachten regen, neem een regenjas mee. En als er warm weer wordt verwacht is het verstandig om toch een dun jasje en een sjaal mee te nemen want het is een "open rijtuig"!

Scootmobiels en rollators kunnen in de hal worden geparkeerd, ze kunnen echt niet mee in de bus. Een kruk of wandelstok is geen probleem.

De koffie/thee met eventuele bijlagen die we onderweg zullen gebruiken komen voor uw eigen rekening.

Opgave onder vermelding van naam, telefoonnummer en eventueel e-mail adres vóór woensdag 28 juni bij:

Corry van Laar-Rooijens, 0515-415608, emailadres :
vanlaarrooijens@gmail.com

Terugblikken

Bustocht zandsculpturen,

Dinsdag 18 april maakten we een reisje naar de zandsculpturen in Elburg
We hadden een opstart probleem zowel om de bus vol te krijgen als om de bus op de weg te krijgen.
Voor Betten kwam om de bus opnieuw te starten, gaf Jan Visser ons veel informatie over de polder, Nagele en het ontstaan van deze polder.

We arriveerden te laat bij de koffie maar die smaakte daardoor alleen maar lekkerder.
Vandaaruit met de gids een rit langs de bollenvelden en Urk. We kregen veel informatie en uitleg over het reilen en zeilen in de polder.

En dan op weg naar Elburg het doel van het dagje uit. De lunch lieten wij ons goed smaken en daarna op naar de zandsculpturen. De verhalen in zand ze maken je sprakeloos. Het is echt de moeite waard om er een bezoek aan te brengen.

De groep kunstenaars bestaat uit 35 beeldhouwers en zij komen voornamelijk uit Rusland. Zij hebben meer dan 25.000 manuren aan deze beelden gewerkt.

Deze expositie is bijzonder omdat nog nooit zand met bouwmaterialen, levende bomen en verhalen op zo'n niveau gecombineerd is. Na nog een wandeling door Elburg, een terrasje of een ijsje arriveerden we op tijd in Sneek.

We hebben een fijne dag gehad.

Gea Zeldenrust.

Van de Penningmeesters

Contributie.

Voor 1 maart hadden alle contributies betaald moeten worden. Ondanks dat deze datum alweer lang verstreken is zijn er nog steeds een groot aantal leden die de contributie nog niet betaald hebben. Wij doen een klemmend beroep op deze leden om zo snel mogelijk de contributie over te maken om zo onnodig werk en kosten te voorkomen.

Contributie kunt u overmaken op rekening:

PCOB: **NL87RAB00146465482** t.n.v. PCOB Sneek
mvv. Postcode en huisnummer

KBO: **NL43ABNA0540238570** t.n.v. KBO Sneek

Contributie voor alleenstaande € 28,- en voor een leefverband € 48,-

Na 1 augustus zien we ons genooddaakt de contributie te verhogen met € 1,- portokosten.

Van de Secretaris.

Omhangen.

Ik was, denk ik, een jaar of vijf toen ik met mijn opa uit wandelen ging naar het Wilhelminapark. Van Enschede naar Sneek was een ommelandse reis en Opa bleef dus een hele week. Achteraf denk ik dat mijn moeder mij, en opa ook, wel even kwijt wilde. Mijn opa kon toveren dacht ik toen. Met de kennis van nu weet ik dat het goocheltrucjes waren die je in elke speelgoedwinkel kan kopen. Maar goed, ik was gek op mijn opa.

Wij belandden op het bankje voor de "ouden van dagen". Het bankje staat er nog steeds. Nu moet u weten dat je destijds meer dan vijfentwintigduizend dagen moest wachten voor dat je op dat bankje mocht gaan zitten. Tegenwoordig nog langer.

Weldra knoopte opa een gesprek aan met de andere bevoorrechten, die op grond van hun anciënniteit, daar plaats mochten nemen. De ouden van dagen van destijds vormden een bont gezelschap. Natuurlijk zaten daar ook kloothommels en kniesoren tussen. Maar ikzelf ben meer gecharmeerd van de snoeshanen, mafketels en pierenwaaiers die de kunst van het omhangen verstaan. Men gedroeg zich buitengewoon beleefd op het bankje van de ouden van dagen. Er werd niet gescholden en er ging helemaal niks tegen het zere been.

Mijn vrouw en ik lopen vrij regelmatig door het Wilhelminapark. En nu ik ruim de leeftijd heb om op dat bankje te mogen zitten: ik doe dat echt niet. Niemand doet dat. "Ouden van dagen" mogen we niet meer zeggen en bejaarden bestaan niet meer. Met het woord "ouderen" moet je tegenwoordig ook al donders voorzichtig zijn.

Maar gelukkig tref ik nog regelmatig, rond het Schaapmarkplein, groepjes hangsenioren aan. Die zijn geanimeerd bezig met een activiteit die je het beste kan omschrijven met het woord "omhangen". Vriendelijk keuvelend met elkaar, net als vroeger op dat bankje.

De wereld verandert wel snel!

Hulp nodig bij een WMO aanvraag?

U kunt iedere dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur Paula Silvius bellen. Telefoon 0611249781. Ook voor andere hulpvragen dan WMO kunt u bij Paula terecht.