

Gezamenlijke nieuwsbrief van de KBO en PCOB afdelingen Sneek e.o.

Van de Secretaris.

Beetjes en Deetjes.

Het afgelopen paasweekend brachten wij door in Limburg niet ver van Venlo. Het was de zaterdag van de open clubkampioenschappen volleybal. Het gebeuren speelde zich af in hele kleine dorpjes daar in de buurt, met hele grote sporthallen. Nou wilde het geval dat drie van onze acht kleindochters daar de eer van Sneek hoog moesten houden. Ouders en kinderen sliepen in een hotel, maar voor opa's en oma's was er geen plaats in de herberg. Zo verzeilden wij op de familiecamping Beringerzand in Panningen.

Ik ga u niet vermoeien met mijn uit trots geboren superlatieven over mijn kleindochters. De verwoestende smashes van Suze, de listige kleine tikjes van Tamar, net naast het blok, over het net. En ook niet over de loepzuivere opslag van Evie. Die is twaalf en hoort dus nog bij de deetjes. U begrijpt dat je bij een dergelijk evenement als grootouders pal moet staan. Wij noteren dit in het huishoudboekje niet bij de pretjes en uitjes. Dit valt in de categorie dienstreizen.

Onderweg ernaar toe ontdekten wij dat de meeste senioren rond Pasen uit hun winterslaap ontwaken en, vrolijk als koeien in het voorjaar naar de wei, massaal de snelweg op rijden. Met de witte sleurhut aan de trekhaak of de camper van stal gaan ze er van tussen. Langzaam maar zeker bedekt die witte schimmel grote delen van West-Europa, die pas weer verdwijnt in oktober.

Brabantse nachten zijn lang. En volgens volkszanger Arie Ribbens komen ze maar langzaam op gang. Wij hadden verwacht dat dit in Limburg niet anders zou zijn. Terug naar de familiecamping waren wij voorbereid op een lange Limburgse nacht. Maar gelukkig bleek dat het animatieteam van de camping een oplossing had gevonden voor het op gang komen. Met behulp van een drumstel, basgitaar en een paar enorme luidsprekers zagen wij honderden kindjes met handjes in de lucht en voetjes van de grond volledig uit hun dak gaan.

Wat leuk, zei mijn vrouw, dat ze dat doen voor die kleintjes. Welnee, dat doen ze echt niet voor die kindjes hoor: dat doen ze voor de ouders! Die kindjes rollen zo meteen bewusteloos in hun bedjes en de ouders hebben daar de hele lange Limburgse nacht geen kind meer aan. En inderdaad, stipt om kwart over zes was het doodstil.

Activiteitenprogramma

Wie gaat er mee uit eten???

woensdag 31 mei 11:30 uur
van der Valk, Burgemeester Rasterhofflaan 1 Sneek

Met elkaar uit eten gaan betekent onder het genot van een hapje en een drankje gezellig met elkaar in gesprek gaan. Omdat we geen keukens beschikbaar hebben wijken we uit naar de professionele koks en stellen we voor om met elkaar te gaan lunchen bij v.d. Valk hier in Sneek op woensdag 31 mei. Het buffet is geopend van 12.00 tot 14.00 uur. We kunnen vanaf ongeveer 11.30 uur terecht.

De kosten van het buffet zijn € 19,50 per persoon en zijn voor eigen rekening. Deze worden door uzelf betaald aan de "afreken mensen" van het restaurant. De kosten van de door u hierbij bestelde extra drankjes komen daar overheen. We hebben een aantal tafels gereserveerd zodat we bij elkaar kunnen zitten. Daarom is het wel noodzakelijk dat u zich opgeeft. Dat kan bij:

Corry van Laar-Rooijen, 0515-415608
email vanlaarrooijens@gmail.com

of bij:
Heleen Postma-de Boer, 0515-416370,
email siebepostma@planet.nl .

Aanmelding graag vóór vrijdag 19 mei onder vermelding van uw naam en telefoonnummer

We gaan weer fietsen!

We starten deze activiteit weer op de donderdagmiddag.
Het zijn de middagen van:
11 mei – 1 juni – 6 juli – 3 augustus en 7 september.

We vertrekken om 13.30 uur vanaf de Veemarkthal. De afstand (+/- 25 – 35 km) en de richting is afhankelijk van de weersomstandigheden. Opgeven vooraf is niet nodig. Samen hopen we er gezellige fietsmiddagen van te maken!

Inlichtingen:
Jiesy Falkena, tel. 416801
Tineke v/d Werff, tel. 418503

Hulp nodig bij een WMO aanvraag?

U kunt iedere dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur Paula Silvius bellen. Telefoon 0611249781. Ook voor andere hulpvragen dan WMO kunt u bij Paula terecht.

Komen en gaan

Wij willen de volgende bezorgers hartelijk bedanken voor het jarenlang rondbrengen van het magazine: Familie Wiebenga uit IJlst, Mw. T. Pool uit Oppenhuizen en Dhr Bücking uit Sneek. We mogen ook nieuwe bezorgers welkom heten: Mw. Wiebenga-Bergstra uit IJlst, Mw. H. Teppema-Hofstee uit Oppenhuizen en Mw. Bons uit Sneek. Heel fijn dat u het team komt versterken.

Terugblikken

Bloemschikken

Dinsdag 28 maart in De Schuttersheuvel

Nadat Joke ons had verwelkomd met een toepasselijk voorjaarsgedicht, gingen wij met 20 dames aan de slag om een Lentedecoratie te maken.

Een knipoog naar Pasen.

Een bloemstuk stond op tafel als voorbeeld, hier mocht uiteraard van afgeweken worden! Het lentetafereel bestond uit veel groen als basis; dit werd aangevuld met verse bloemen en enkele paasdecoraties.

De dames van de Schuttersheuvel verzorgden de inwendige mens, koffie, thee en koekjes. Met behulp van Gea, Lenie en Heleen werd het een productieve middag.

Allen gingen zeer enthousiast huiswaarts met een mooie bloemendecoratie.

Vergezeld van een knipoog naar Pasen.

De blinde musicus uit Workum

Dinsdag 4 april in de Schuttersheuvel.

Mevrouw de Harder vertelde over de jeugd van haar al jong blind geworden vader. Er was destijds nauwelijks een andere mogelijkheid dan maar mattenvlechter te worden. Haar vader had het grote geluk dat hij pianoles kreeg. Met vallen en heel veel opstaan maakte hij een prachtige carrière als organist en beiaardier.

Hij moest zijn muziek hand voor hand instuderen. met één hand braille lezen, met de andere hand spelen. Zijn dochter heeft, als zijn vaste reisbegeleider, veel van zijn levensloop meegekregen.

Workshop Levensverhaal schrijven

Op 3 vrijdagmiddagen in maart heeft een groep van 10 personen meegedaan aan de workshop levensverhaal schrijven onder leiding van Ids Kuindersma. We werden flink aan het werk gezet tijdens de workshops en kregen ook huiswerk mee.

Een paar voorbeelden:

- Schrijf in 10 minuten een verhaal over een appel waarin drie spreekwoorden of gezegdes over een appel verwerkt moeten worden.
- Schrijf in 10 minuten over een vreugdevol moment in een vreugdevol jaar.
- Welke spreuk hing op een tegeltje bij je ouders of grootouders. Welke spreuk vind jij het mooist.
- Schrijf een tekst onder plaatjes van de tekenaar Peter van Straaten.

Wat gebeurt er tijdens het schrijven van deze stukjes? Er komen allerlei herinneringen naar boven. Dingen waar je eigenlijk nooit meer aan had gedacht.

We leerden hoe je je levensverhaal schrijft in chronologische, fragmentarische of thematische volgorde, hoe gebruik je je zintuigen in een verhaal en hoe breng je er sfeer in.

Het waren hele interessante middagen, we hebben veel geleerd en wat was het mooi om allerlei verschillende verhalen van de deelnemers te horen. We hebben ervan genoten, nu kunnen we zelf aan de slag.

En hou de komende maanden het magazine in de gaten.

Van de Penningmeesters

Veel leden hebben inmiddels hun contributie al betaald, waarvoor hartelijk dank. Denkt u er nog even aan?

PCOB Sneek NL 87 RABO 0146 4654 82

KBO Sneek NL 43 ABNA 0540 2385 70

De contributie bedraagt voor 1 persoon € 28 en voor twee personen op één adres € 48